

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΑΙ
ΤΟ Ζ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ



ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΕΒΛΙΓΙΑ»



Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ

ΑΠΟΘΕΤΟΥΝ
ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΟ ΑΞΙΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ



Άρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους (28 Μαρτίου 1985).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991

- ώρα 09.30'** Αρχιερατικό 5ετές μνημόσυνο του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
- ώρα 10.00'** Σε συνέχεια του μνημοσύνου μετάβαση σε πομπή στον Αϊ Γιάννη "Εβλιγιά" όπου ο τάφος του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ για την εναπόθεση των οστών του. Τέλεση τρισαγίου.
- ώρα 10.30'** Αποχώρηση.

ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991

- ώρα 20.15'** Αναχώρηση με πούλμαν από την οδό Θ. Μοάτσου (όπου η Σχολή Αστυνομίας) για το Ξενοδοχείο "Ρίθυμνα".
- ώρα 21.00'** Φιλολογικό μνημόσυνο του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ σε Ολομέλεια του Ζ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Ομιλητής ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Γεν. Γραμματέας του Συνεδρίου κ. Θεοχάρης Δετοράκης. Θέμα ομιλίας: «Οι αγώνες της Κρήτης στο έργο του Παντελή Πρεβελάκη».
- ώρα 22.30'** Παράθεση γεύματος από μέρους του Δήμου Ρεθύμνης στην οικογένεια Πρεβελάκη (Κέντρο "Νόστος" 9 χλμ. πλάϊ στο Ξενοδοχείο "El Greco").

- «- Ἄν εἶσαι, Κρήτη, μάνα μου, πές μου το γιὰ νὰ ζήσω.»
«- Παιδί μου! Μὲ τὸ στόμα σου γυρεύω νὰ μιλήσω.» 478
- «- Δεῖξε μου, Μάνα, τὸ βυζὶ ποῦ μοῦ ἔδωκε τὸ γάλα
καὶ μὴ καλύτερο μὲ πεῖς ἀπ' τὰ παιδιὰ σου τ' ἄλλα.
- »Κ' ἐγὼ καλῶ μονοκλησιὰ, χῶρες, χωριὰ νὰ σμίξου'
ν' ἀκούσουν ἀπ' τὸ στόμα μου τὴν ἄτρεμη φωνή σου. 482
- »Μάνα, τὸ γιό σου γνώρισε τὸ θαλασσοπεράτη
π' ἀκόμα ἀπὸ τὰ γένια σου δέν ἔπεσε τὸ ἀλάτι.
- »Ἄν ἀπ' τὰ μάτια σου μακριὰ γενεὶ νὰ ξεψυχήσω,
τὰ κόκαλά μου γύρευε νὰ σοῦ τὰ φέρουν πίσω. 486
- »Ὡς θὰ μὲ δείξει ὁ θάνατος, παντοτινὸς θὰ μείνω,
καὶ στὰ παιδιὰ σου δάσκαλος τραχὺς καὶ πρᾶος θὰ γίνω.
- »Δασκαλοράβδι δὲ βαστῶ, τὴν ἐξουσία τὴν ἔχει
μιὰ γλῶσσα φῶς ποῦ στὸ γυμνό σου βράχο ἀπάνω τρέχει.» 490
- Ἐδῶ σὲ κόσμον ἀχάλαστο κάμετε οἱ γιοί σας νὰ ἔρθουν,
νερὸ καὶ χῶμα ἀρχοντικὰ τὸν ἄντρα τότε πλάθουν.
- Ἦ χῶμα περιπόθητο! Ἡ ζέστα σου ἀνεβαίνει
κι ἀνάμεσα στὰ σκέλη μου σὰν τὴ νοτιὰ μοῦ μπαίνει. 494

ΝΕΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ